

Duistere Passagier

(Tekst en muziek: Bertolf Lentink, Paul de Munnik, Daniël Lohues, Paskal Jakobsen)

Hij zaait angst en twijfel, is nergens voor in
Fluistert 'dit allemaal heeft geen enkele zin'
Verpest elk feest, vergalt al je plezier
Altijd zit 'ie hier
De duistere passagier

Hij heeft altijd een slecht voorgevoel
En zit daar maar op die bijrijdersstoel
Als jij hardop lacht dan vertrekt hij geen spier
Ja, altijd zit 'ie hier
De duistere passagier

Altijd zit 'ie hier
Steekt met een hand je wereld in brand
En duwt met liefde dan
Met de andere je kop in 't zand

Hij speelt een spel heel geslepen en slinks
Ga jij lekker rechtdoor, zegt ie: 'je moest hier links'
Maar waarheen je rijdt, interesseert 'm geen zier
Altijd zit 'ie hier
De duistere passagier

Hij is er ook bij als je schrijft aan een lied
Is de eerste die schreeuwt 'dit is helemaal niets'
Hij zeurt maar krijgt zelf nooit een zin op papier
Toch zit 'ie altijd hier
De duistere passagier

Geef 'm niet het woord
Negeer 'm, zwijg 'm dood
Laat 'm nooit de baas
Worden in je hoofd

Vult je hart met diepzwart en je schoenen met lood
Heb jij zin het leven, denkt hij aan de dood
Vanaf de achterbank steeds dat gepest en geklier
Ja, altijd zit 'ie hier
De duistere passagier
Altijd zit 'ie hier
De duistere passagier

