

Geef Me iets

(Tekst en muziek: Lisa Ostermann)

Ze zeiden 'tijd heelt alle wonden', maar wat blijft er dan over
Ze zeiden 'kom tot jezelf', bij wie was ik dán al die tijd
Ze zeiden 'bid tot iets', maar ik ben geen gelover
Ze zeiden 'koester wat geweest is', ik herinner me spijt
Ze zeiden 'pluk de dag', ik wilde ze slaan
Ze zeiden 'grijp elke kans', maar ik zag er nog geen
Ze zeiden 'kijk uit naar de toekomst', wie weet of die zal bestaan
Ze zeiden 'heb lief', maar dat kan niet alleen

God is dood, ik ben op een derde
Het einde is waar en de rest maar gedoe
Ons eindeloos pogen leidt nergens naartoe
Dus alsjeblijft, alsjeblijft, alsjeblijft, alsjeblijft

Geef me iets
Het hoeft niet waar te zijn
Geef me iets
Om nog niet klaar te zijn
Met geloven
Dat ik me niet voor niets uit blijf sloven
Of dat er toch iets is daarboven
Of dat liefde overwint
Of dat elk mens zijn weg vindt
Een heel klein beetje écht goed geveinsde magie
Een sprankje licht of poëzie
Geef me iets

Ik zei 'ik begin opnieuw', maar mijn geheugen reset niet
Ik zei 'ik mediteer', maar de gedachten blijven komen
Ik zei 'ik zoek het in seks', maar het is het altijd nét niet
Ik zei 'ach, vroeg naar bed', onderschatte de dromen
Ik zei 'ik doe wat ik wil', maar wie breekt ooit uit het systeem
Ik zei 'ik leef in het nu', maar ik vond er nostalgie
Ik zei 'alles gaat voorbij', maar ja, dat is juist het probleem
Ik zei 'we doen het samen', maar ik weet niet met wie

God is dood, ik ben op een derde
Het einde is waar en de rest maar gedoe
Ons eindeloos pogen leidt nergens naartoe
Dus alsjeblijft, alsjeblijft, alsjeblijft, alsjeblijft

Geef me iets
Het hoeft niet waar te zijn
Geef me iets

Om nog niet klaar te zijn
Met geloven
Dat ik me niet voor niets uit blijf sloven
Of dat er toch iets is daarboven
Of dat liefde overwint
Of dat elk mens zijn weg vindt

Zeg me bij wie ik moet zijn en ik vraag ze
Geef me iets
Om te geloven in de kracht van 't alledaagse
Geef me zicht
Op de schoonheid van simpele dingen
Geef me tekst
Om het kleine geluk te bezingen
Geef me hoop
Dat van proberen meer dan overmoed komt
Geef me rust
Geef me een teken dat het goedkomt

Een heel klein beetje écht goed geveinsde magie
Een sprankje licht of poëzie

Geef me iets
Geef me iets
Geef me iets
Geef me iets