

Goddank

(Tekst en muziek: Peter van Rooijen)

Als ze ooit ontdekken
Wie ik werkelijk van binnen ben
Dan heeft mijn laatste uur geslagen
Dan boeit het niet of ik ontken
Men zal geen smoes van mij verdragen
Ze zullen alles doorvertellen
En delen foto's van mijn kop
Ik zal angstig mijn geliefden bellen
Maar ze nemen niet meer op

*Iedereen komt het te weten
En dan blijft het niet bij hoongelach en spot
Goddank is de ziel onzichtbaar
En ontloopt een mens maar al te vaak z'n lot
Goddank is de ziel onzichtbaar
Goddank bestaat er geen god*

Als ze ooit ontdekken
Wat ik allemaal had kunnen doen
Dan komt men naar mijn huis gelopen
En in naam der wet en het fatsoen
Beuken zij de voordeur open
Men grijpt mij voor ik weg kan rennen
En schreeuwt dat ik het heb verdiend
Onder hen zijn mensen die mij kennen
Ik zie zelfs mijn beste vriend

*Iedereen zou op mij spugen
En hun touwen zouden loeren naar mijn strot
Goddank is de ziel onzichtbaar
En ontloopt een mens maar al te vaak z'n lot
Goddank is de ziel onzichtbaar
Goddank bestaat er geen god*

Als ze ooit ontdekken
Wat ik allemaal heb gedacht
Dan is geen galg hoog genoeg voor mij
Men hijst mij op met al hun kracht
Dan is het eindelijk voorbij
Ik hang roerloos en verlaten
In de diepe, paarse nacht
De kraaien pikken mij vol gaten
En alleen om wat ik dacht

*Zou er geen geweten knagen?
Loopt er niemand licht beschaamd langs mijn schavot?
Goddank is de ziel onzichtbaar
En is een mens van buiten niet verrot
Goddank is de ziel onzichtbaar
Goddank bestaat er geen god*